

Verslag synodale gesprekken april 2024

Naam contactpersoon:

Aantal gespreksdeelnemers: Totaal 75, verdeeld over 5 sessies

Achtergrond / typering van de groep: parochianen, vrijwilligers, bestuur, ouders die deelnemen aan de familiedagen)

Plaatsnaam: Heilig Hartparochie Boxtel

Groep 1:

De hoofdlijnen van wat ons groepje aan de bisschop zou willen meegeven, zoals door mij vanavond opgetekend:

1. De Doop bleek tijdens het gesprek wel als bron en basis te worden beschouwd, maar toch ook als een worsteling: wat betekent het H. Doopsel nu precies? (De gespreksdeelnemers met een wijding bleken het H. Doopsel het meest als opdracht te zien). Het Doopsel en zijn betekenis zijn dus niet voor vanzelfsprekend te houden en dit tekent het belang van vorming en voorbereiding.
2. Wil de missionaire Kerk missionair zijn dan moeten we samen een blijde Kerk zijn en een Kerk van mensen die het geloof doen, vooral naar hen die dit het hardst nodig hebben. Een blijde Kerk betekent voor ieder van ons dat we vreugde uitstralen vanwege ons geloof, er voor durven te gaan staan en vooral niet negatief zijn. Op dit gebied kunnen we van de Wereldkerk leren.

Groep 2:

1. We vragen om aandacht te geven aan de oproep van Paus Franciscus om ieders roeping tot heiligheid gestalte te geven, omdat dat wezenlijk is om een synodale Kerk te worden, waar iedereen zich thuis kan voelen en aan kan bijdragen. De paus heeft dat verwoord in zijn exhortatie "Gaudete et exsultate" (Wees blij en juich), die gaat over de roeping tot heiligheid. Waarin hij zegt: We worden opgeroepen om gelijkvormig te worden aan Jezus, die "arm is geworden, terwijl Hij rijk was
2. We zijn nog teveel onzichtbaar maar door een luisterende Kerk te worden, worden we meer zichtbaar een nabije Kerk, die de wonden en harten van de wereld heelt met Gods balsem.
3. De kerk meer zichtbaar maken en meer positieve ervaringen met elkaar delen wat het geloof met ons doet.
4. Maria is, zoals vermeld in de Constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie (nr. 61) "onze Moeder". Het is in haar dat wij worden klaargemaakt voor de Hemel. Voor de heilige Alfonsus de Liguorio was het essentieel voor zijn missionering

dat Maria de Moeder van Jezus ons de weg was naar Jezus wijst. En het toegewijd zijn aan Maria de Moeder Gods en ook onze Moeder, is niet alleen praktisch is, maar zelfs noodzakelijk "in onze tijd".

5. Zo willen we aan de synodevaders vragen meer aandacht voor die media die de Mariale spiritualiteit en het dagelijks gebed in onze tijd in volle overtuiging uitdragen zoals de Wereldfamilie van Radio Maria dat ook doet.

Radio Maria die in vele landen over de gehele wereld reeds werkzaam is.

De missie van RM kan via de stem ook in Nederland helpen aan het her-evangeliseren.

6. Het vermijden van een klerikale kerk door de spiritualiteit van de nederigheid

Groep 3: (ouders familiedagen)

- Geloven geeft rust, is geruststelling
- Zorgen om krimp in de kerk
- De geloofsgemeenschap kan helpen meer zichtbaar te zijn, bv vanuit de bisschop
- Aanwezigheid is niet vanzelfsprekend, maar wel een bewuste keuze
- Inspiratie vanuit geloof om anderen te helpen
- Samen met gezin voorbereiden op sacramenten is fijn

Groep 4:

Ons gedoopt-zijn als basis van ons Kerk-zijn

Welke rol speelt mijn Doopsel in mijn betrokkenheid bij de Kerk?

- Gedoopt-zijn is voor "ons" (als baby-gedoopten) een vanzelfsprekendheid, maar veel mensen niet.

Een splitsing wordt ervaren tussen de "gedooptenwereld" en de "buitenwereld". (Deze woorden werden letterlijk zo gebruikt.) Geeft gevoel van onrust. Wordt als jammer beleefd.

Behoeft om (meer) samen te komen met allerlei groepen. Meer gemeenschap zijn. (Binnen de Kerk en buiten de Kerk elkaar vinden.)

- Blijf je bewust van de waarde van het Doopsel.

Samen Eucharistie vieren is fijn.

Elkaar dienen is belangrijk.

We zijn als gedoopten één lichaam met Christus als hoofd.

We hebben dezelfde Vader. Je krijgt er een hele familie bij.

De Kerk is een "thuis".

Iedereen is welkom. "Iedereen hoort erbij." De Kerk zit nooit "vol".

Samen maken we de Kerk met ieders talenten.

Iedereen heeft eigen talenten/inbreng. Geef elkaar ruimte, dan geeft elk lichaam naar vermogen en vorm je pas echt één lichaam.

Behoeft aan meer ruimte voor ieders talenten. Elkaar handen en voeten geven om op te bouwen. En meer omzien naar elkaar.

- Het hardop spreken van het geloof is geen alleenrecht van de priesters.

Bisschoppen mogen vertrouwen hebben in hun leken-leerlingen. Geef hen (meer) taken.

- Roeping van iedere gedoopte om te spreken over je geloof.

Je geloof uitstralen.

Er zijn meer mensen "zoals wij". Als je zelf spreekt dan beginnen anderen ook te spreken/delen.

Het werkt verkwikkend om andere gedoopten te horen praten over het Doopsel.

De op-latere-leeftijd-gedoopten spreken makkelijker over het Doopsel.
Behoeftte aan handvatten: Hoe spreek je over je Doopsel, over je geloof?

- Blijdschap en vertrouwen van groei in de Kerk. Niet “de ander gaat, dus ik ook”. Maar van binnenuit.

Vorming in een missionaire Kerk

Wat zijn mijn eigen ervaringen met de missionaire Kerk?

- Iedereen mag meedoen.

Ieder heeft kwaliteiten.

Ieders talenten zijn te benutten in het missionaire werk. Vertellen, luisteren, doen. (Geloof delen in woorden, je naaste helpen, bidden, mensen te eten geven, etc.)

“Als je iemand blij maakt, ben je al missionair bezig.”

Het hoeven geen grote stappen te zijn. Kleine pasjes vooruit. Naar ieders mogelijkheid.

We hoeven het niet ver te zoeken.

- In gesprek met elkaar.

Wees niet bang voor wat anderen zeggen.

Luisteren naar de Geest die in je werkt van dag tot dag.

Behoeftte naar handvatten: Hoe doen anderen het? Leren van elkaar. (Binnen parochie, maar ook breder binnen de Kerk.)

- Sneller anticiperen op gebeurtenissen in de wereld. Bv Oekraïne.

Armen en behoeftigen benaderen. (Arm/behoeftig qua geld, geloof, problemen, etc. Ieder in nood.)

Goed dat we als gemeenschap/Kerk dingen samen doen, maar op den duur meer naar buiten treden.

Behoeftte aan meer naar buiten treden, dienende Kerk. Ook samenwerking met andere kerken, organisaties, overheid opzoeken.

- Durven getuigen van de Blijde Boodschap.

Missionair-zijn betekent durven én doen.

Er wordt tegenstand ervaren. Bv scholen die niets meer aan geloofsonderwijs doen.

Het is niet duidelijk wat we onder missionair verstaan.

Behoeftte aan meer verduidelijking en handvatten: Wat is missionair Kerk-zijn? Hoe geven we daar invulling aan?

- Eindelijk landelijke samenkomst(en) in Veenendaal, op uitnodiging van de bisschoppen.

Behoeftte aan meer grote (landelijke) samenkomsten met alle christelijke stromingen en nieuwe bewegingen.